



Pesten. Här på "Likbacken" går marknadsbesökarna varje år. Här är troligen alla offer efter pesten i Heda begravda.



Historier. Ylva Wigh, Sören Ewaldsson och Ingrid Ewaldsson har i tio år tillsammans med arbetsgruppen tagit fram historier från Heda.



Boken. Minnen från Heda i ord och bild är tryckt i 500 exemplar och finns att köpa på biblioteket i Odeshög.



Äldre. För några år sedan visade utgrävningar vid kyrkan att kristendomen och träkyrkan som fanns i Heda var 100 år äldre än man tidigare trott.

Hedaborna. Från vänster Ingrid Ewaldsson, Sören Ewaldsson och Ylva Wigh har tillsammans med arbetsgruppen i Heda hembygdsförening gjort boken "Minnen från Heda i ord och bild".

Foto: Mia Karlsvärd

De ger historierna evigt liv

HEDA
Varför finns det inga slott och herresäten i länets bördigaste del? Vem var Kalle i diket och Post-Elin? Allt detta och lite till får man svar på i Heda hembygdsförenings nya bok.

För några år sedan började Ingrid Ewaldsson söka information om ett mord som skett i slutet av 1800-talet i Heda. Hon och hennes man fortsatte sedan söka fakta om flera kända personer som bott och levt i socknen. De historierna väckte intresset för att dokumentera ännu mer kring Heda sockens minnen. –Förra året togs beslutet på Heda hembygdsförenings årsmöte att vi skulle göra en bok till, berättar Sören Ewaldsson.

Förra boken handlade om byggnader i Heda socken. Den nya boken är full av minnen, berättelser och historia om

Heda ända från stenåldern fram till nu-tid. –Heda är en gammal kulturbygd. Det har bott människor här minst sedan 4 000 år före Kristus, berättar Ylva Wigh. **I ett av de första** avsnitten i boken berättar Ylva Wigh om Hedas första kända församlingsmedlem. –Kyrkan skulle få en åskledare och vid grävningen 2009 stötte man på en grav. Graven efter Gudlaug. Arkeologerna tillkallades och plötsligt blev det kristna Heda hundra år äldre, berättar Ylva Wigh. Både Ylva Wigh och Ingrid Ewaldsson har sitt ursprung i Heda. Ingrid Ewalds-

”Om femtio år är historierna om dessa människor bortglömt. Meningen är att det ska man kunna läsa om i boken.

Ingrid Ewaldsson

sons pappa som var slöjdlärare kallades för "Vagnsmakaren". Han och flera personer är omnämnda i avsnittet om yrkesutövare. –Vi trodde vi skulle kunna dokumentera ett 30-tal, men det blev ett hundratal yrkesutövare, säger Sören Ewaldsson. **Ingrid Ewaldsson** berättar om flera levnadsöden i boken. Ett är berättelsen om "Kalle i diket". –Det gick ett rykte ända fram till våra tids dagar att hans utvandring till Amerika inte var sann. Att han blivit lurad på pengarna före resan till Göteborg, där han skulle kliva på båten, berättar Ingrid Ewaldsson.

Med grundligt efterforskande och hittade dokument från USA kunde Ingrid bevisa att Kalle Andersson visst emigrerat. Han bodde en tid i Amerika, men återkom till Sverige efter några år. Tillbaka i Heda byggde han ett märkligt hus av sockerlådor i diket. Därifrån fick han namnet "Kalle i diket".

– **Om femtio år** är historierna om dessa människor bortglömda. Meningen är att det ska man kunna läsa om i boken "Minnen från Heda i ord och bild", säger Ingrid Ewaldsson.

Mia Karlsvärd
 013280496
 mia.karlsvard@corren.se

Boken "Minnen från Heda i ord och bild"

● Är skriven av Heda hembygdsförenings arbetsgrupp, John Bäck, Margaretha Bäck, Ingrid Ewaldsson, Sören Ewaldsson, Erik Kronhed, Sture Svensson, Märta Tollander och Ylva

Wigh. Grafisk form och sättning är gjord av Michael Ernst.
 ● Boken är tryckt i 500 exemplar och finns bland annat att köpa på Odeshög bibliotek.